



RECENSIES

De nieuwste boeken besproken door de redactie

WIN!

Inzicht in Steiner

Heb jij ook zo'n moeite met het werk van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie? Ik in elk geval wel. Telkens weer begin ik vol enthousiasme aan één van zijn boeken, om halverwege te moeten concluderen dat ik de draad volledig kwijt ben. Komt het door het ouderwetse taalgebruik? Of is de materie misschien inhoudelijk te ingewikkeld voor een 'simpele ziel' als ik? Tot mijn grote opluchting blijkt het tweede niet het geval, zo weet ik na lezing van *Waarom doe ik wat ik doe van* (huis)arts en auteur Jaap van de Weg. In dat boek wordt gedrag verklaard aan de hand van het mensbeeld van Rudolf Steiner. Van de Weg 'vertaalt' Steiner naar de taal van de 21^e eeuw en geeft bovendien genoeg voorbeelden van praktische ervaringen om het, voor mij althans, inzichtelijk te maken. Dank!

★★★★☆
€ 16,50

ISBN 9789060388068



Bewustzijn verruimen

Elke maand tref je in ParaVisie één van de lichtcodes aan van coach Anneloes van Hamburg, compleet met cijfercode en bijbehorende afbeelding. Getuige de reacties van lezers, zetten deze codes veel in werking. Blokkades worden losgetrild en oude thematiek aan de oppervlakte gebracht en uitgewerkt. Voor fans van haar werk, is er fantastisch nieuws. Want haar lichtcodes zijn nu gebundeld in een boek! Niet alleen dat, middels haar eigen levensverhaal inspireert Anneloes je om voortaan moeiteloos je eigen zielenplan te leven. Tijdens het lezen weet je, *nee* voel je, dat je de schepper bent van jouw eigen universum en je gezondheid en geluk zelf in handen hebt. Wil je het boek winnen? Stuur een gemotiveerde mail naar redactie@paravisie.nl!

★★★★★
€ 22,99

ISBN 9789402234466



Winnen bij verlies

In ParaVisie lees je regelmatig verhalen van mensen die met zware tegenslagen te kampen hebben en daar op een speciale manier mee omgaan. Daardoor winnen ze, zelfs als ze verliezen. Zo'n verhaal lees je in *Dansen met verdriet*. Sophie Sabbage kreeg longkanker, maar in plaats van het gevecht zocht zij de dialoog met de ziekte. Ze luisterde ernaar, leerde ervan en vormde haar eigen reactie erop: 'Ik heb kanker. Niet andersom'. Natuurlijk heeft ook Sabbage haar moeilijke momenten, maar meestal is ze snel uit haar 'ik-ben-zielig-blues'. Ik vind haar een heldin. Én een poëet. Zo schrijft ze: 'Dus ik plaats mijn pelgrimstocht met kanker op het altaar van het onbekende hiernamaals, in de hoop dat die zoals een maan over de donkere zeeën van onze tijd mag rijzen.'

★★★★☆
€ 18,99

ISBN 9789400508002



Grande dame

De beste mediums zijn de onbekende, zo heb ik eens horen zeggen. De oude en wijze vrouwtjes, wiens deuren altijd openstaan en waar allen welkom zijn. Onbekend bij het grote publiek, doen zij al jaren prachtig en belangeloos mediamiek werk in hun dorp of stad. De moeder van Ton van der Stelt is zo iemand. Volgend jaar wordt ze honderd. Voor zoonlief aanleiding om haar verhaal aan het papier toe te vertrouwen. Nostalgisch vanwege het geschetste tijdsbeeld en de fijne familiekiekjes in zwart-wit. Intrigerend vanwege de doorgegeven boodschappen, gedichten en tekeningen. Een klein, lief boek ter ere van een bijzonder mens, die de tekst op haar afscheidskaat al klaar heeft liggen: 'Telkens zal ik jullie tegenkomen, zeg nooit het is voorbij. Slechts mijn lichaam is jullie ontnomen, niet wat ik was en ook niet wat ik zei!'

★★★★☆
€ 15,95

ISBN 9789048439157



MIJN BIJZONDERE MOEDER EN IK
Ton van der Stelt